



Pastorale brief

Editie 17 - 22 maart 2021

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

Over dankbaarheid, afscheid en nieuw begin

Pastor Theo van der Sman

Herder zijn

Het was op zaterdagavond 25 januari 1986, dat in de Mariakerk van De Meern de plechtige viering van mijn priesterwijding plaatsvond. In een overvolle kerk schreden wij binnen en de hulpbisschop van Utrecht wijlen mgr. Jan Niënhaus, sloot de lange rij. Er breekt dan een moment aan dat de wijdeling plat ter aarde ligt, terwijl de litanie van Allerheiligen gezongen wordt. De bisschop kwam er in zijn slotwoord nog op terug, hoe ik daar te midden van een volle kerk alleen op het middenpad lag. Hij vertelde hoe je in het priesterschap soms eenzaam en alleen kan zijn, maar dat je als geroepene tot het pastoraat, als mens van het gebed en ontmoeting met de Heer, er ook heel veel

voor terugkrijgt. Toen mocht ik de weg van het herder zijn nog sterker inslaan, ik voelde aan dat ik iedere dag weer leerde. Het was de wijze kardinaal Willebrands die kort voor mijn keuze voor het priesterschap tegen mij zei: "Als jij meent dat



het de stem van God is die je roept, waarom zou je dan niet antwoorden?"

Jubileum

Toen het onlangs 35 jaar geleden was dat de priesterwijding met instemming van wijlen kardinaal Simonis plaatsvond, heb ik deze lieve herinnering en mijlpaal mogen vieren. Ook in deze tijd kreeg ik veel terug zoals lieve woorden, kaartjes, e-mails, bloemen (ook in het kader van de oecumene), een icoon van mijn collega's en een mooie symbolisch versierde kaars als herinnering.

Aanvoelen

Maar Deo Volente komt er nog een vervolg, want als bijna 71-jarige voel ik aan dat ik langzaam wat moet gaan afbouwen. Dat wil ik graag doen in Twente, waar ik reeds 19 jaar in drie verschillende parochies heb mogen wonen en werken. In de verdere toekomst zou ik graag nog jaren door willen brengen bij de zusters Franciscanessen te Denekamp, maar daarvoor is het voor mijn gevoel nog te

vroeg. Met de benoeming in de parochie van de heilige Plechelmus in Oldenzaal, kom ik al dichterbij Denekamp te wonen. In deze parochie benoemde kardinaal Eijk mij als priester-assistent. Ik zal gaan wonen in het dorp Rossum. Opnieuw ben ik als halftimer op vrijwillige basis dienstbaar aan geloofsgemeenschappen, nu echter aan de parochie en locaties van Oldenzaal, Rossum, Saasveld, Weerselo en Deurningen.

Dag

Ik zal u en mijn dierbare collega's vanaf 1 juli aanstaande missen. Mijn wens is dat u dienstbaar blijft aan elkaar, want let maar op: u krijgt er ook beslist veel voor terug.

Onderweg naar Pasen 2021

Pastoor Ton Huitink

Werelds bordje

Alweer een goed jaar verkeren wij in de ban van het Corona virus. We worden letterlijk heen en weer geslingerd dus geloof en ongeloof. Wel of geen avondklok, wel of geen kerkgangers in de kerk, wel of niet vaccineren, met welk middel, op wie moet ik stemmen, wie kan ik nog geloven? U kunt er zelf wellicht nog veel meer vragen aan toevoegen vanuit uw eigen ervaring in het afgelopen jaar. Ook hebben we de verkiezingen voor de nieuwe Tweede Kamer inmiddels achter ons liggen en is opnieuw duidelijk geworden dat het samenstellen van een nieuwe regering een hele toer gaat worden. Er liggen dus nog genoeg zaken op ons 'werelds bordje' die vragen om een antwoord.

Kerkelijk bordje

Inmiddels zijn we al een eindje op weg in de 40-dagentijd. Een bijzondere tijd van bezinning en ommekeer, om ons opnieuw te oriënteren op het licht van Degene wiens Naam wij dragen: Jezus de Christus, de Gezalfde. Op ons 'kerkelijk bordje' ligt het nodige dat op antwoord wacht. Denk aan Palmzondag, het Paastriduüm, de voorbereidingen op 1e Heilige Communie en Vormsel. Maar ook aan vieringen met 30 kerkgangers en bijbehorende protocollen. En, als klap op de vuurpijl, het vertrek van onze dierbare collega en door allen gewaardeerde emeritus-pastoor Theo van der Sman.

Palmzondag

Laat ik eerst maar beginnen bij

de Goede Week die wordt ingeluid met Palmzondag. Vanwege de anderhalve meter situatie is het niet mogelijk om een procesie te houden. Het ritueel van de palmwijding zal dan ook vereenvoudigd en beperkt moeten zijn. De palmwijding kan achter in de kerk plaatsvinden, maar daarbij mogen alleen de voorganger en assistenten aanwezig zijn. Palmtakjes kunnen na de viering worden opgehaald.

Paastriduüm

Het Paastriduüm wordt op drie plaatsen gevierd (OLV. Basiliek, H. Ludgeruskerk en H. Clemenskerk). Indien men in andere locaties toch een viering wil,



Glas-in-lood-raam
Witte Donderdag

dan mag het alleen het avondgebed zijn, zoals dat overal in de RKK wordt gebeden. Dus geen alternatieve viering van Witte Donderdag of Paaswake. Net als vorig jaar zullen de Paaskaarsen en het doopwater voor de locaties op de drie centrale plekken worden gewijd. Voor de drie Paaswakes gelden andere aanvangstijden vanwege de avondklok. De kerkgangers (maximaal 30 in getal) en de betrokken vrijwilligers en voorgangers zullen immers vóór 22.00 uur thuis moeten zijn. In Zwolle

begint de Paaswake om 20.00 uur, in Dronten om 19.30 uur en in Steenwijk om 19.00 uur.

Eerste H. Communie en H. Vormsel

In sommige locaties is men voorzichtig begonnen met de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Ook deze activiteit krijgt te maken met enkele problemen. Zo zal het aantal kinderen en gezinsleden waarschijnlijk groter zijn dan het maximaal aantal kerkgangers dat is toegestaan. Wellicht moet er in dat geval voor worden gekozen om twee vieringen na elkaar te houden. Bij de voorbereiding en viering van het H. Vormsel gelden dezelfde overwegingen.

Afscheid

Pastor Theo van der Sman gaat ons verlaten en is per 1 juni a.s. benoemd in de H. Plechelmusparochie (Oldenzaal en omstreken). Het pastoraal team en de parochiesturen zijn in overleg over de manier waarop wij afscheid van hem gaan nemen. Nadere informatie hierover volgt.

Digitaal kerk-zijn

In onze parochies zijn inmiddels verschillende bijeenkomsten online georganiseerd. De geloofsverdieping die langs deze weg is georganiseerd, mag zich verheugen over veel belangstelling. Met elkaar doen wij ons best om nieuwe wegen te bewandelen. Daarbij hebben wij u allen, vrijwilligers en parochianen, hard nodig om te blijven getuigen van het Goede Nieuws en ook om ons spiritueel te blijven ontwikkelen.

Ik wens u een goede opgang naar het Paasfeest 2021!

Met een vaderhart: het Jozefjaar

kapelaan Jaap Scholten

Rolmodel

De Katholieke Kerk viert in 2021 het Jaar van de Heilige Jozef, vanaf 8 december 2020 tot en met 8 december 2021. Paus Franciscus heeft een apostolische brief geschreven met als titel: 'Patris Corde' (vertaald: 'met een vaderhart'). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Dit jaar wordt aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, als een rolmodel van creatieve moed, bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. Hij schrijft: "Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons."

Vader worden

In 1870 werd hij door paus Pius IX uitgeroepen tot universele beschermheer van de Kerk. Paus Leo XIII beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII riep hem uit tot patroon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in z'n belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook een voorbeeld van kuisheid, omdat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om

anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons ondanks onze gebreken tegemoet komt, ons herstelt in onze waardigheid en ons opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij niet bang



moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten.

Wees niet bang

De geestelijke weg waarop Jozef ons voorgaat, is er niet een die uitlegt, maar die aanvaardt. Het is bij Jozef zeker geen passieve berusting; hij is moedig en vastberaden. Alleen de Heer kan ons de kracht geven die nodig is om het leven te aanvaarden zoals het komt, met alle tegenstrijdigheden, frustraties en teleurstellingen vandien. Net zoals God tegen Jozef zei, "Zoon van David, wees niet

bang!" (Mt 1,20), zo lijkt hij ook tegen ons te zeggen, "Wees niet bang!" Wij moeten alle boosheid en teleurstelling opzij zetten en de manier omhelzen waarop de dingen gaan, ook als ze niet naar onze wens zijn. Niet slechts met berusting, maar met hoop en moed. Op deze manier worden we open voor een diepere betekenis. Onze levens kunnen wonderbaarlijk herboren worden, als we de moed vinden om ze te leiden volgens het Evangelie.

Buitengewone vrijheid

Wanneer we worden geconfronteerd met een probleem, kunnen we ofwel opgeven en weglopen, ofwel op de een of andere manier ermee aan de slag gaan. Soms brengen moeilijkheden een vindingrijkheid naar boven waarvan we niet eens wisten dat we die hadden. Dat kan, door altijd te vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid. Jozef wist hoe hij moest liefhebben met buitengewone vrijheid. Hij zette zichzelf nooit in het middelpunt. Hij dacht niet aan zichzelf, maar richtte zich juist op de levens van Maria en Jezus. Zo is hij een hulp voor alle gelovigen "om te streven naar heiligheid en de vervolmaking van hun eigen levensstaat". Zijn leven vormt een tastbaar bewijs dat het mogelijk is om het Evangelie in praktijk te brengen.

Inspiratie

In dit Sint-Jozefjaar worden we speciaal aan hem herinnerd opdat zijn voorbeeld ons mag inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan Heilige Jozef zijn gewijd.

Vastenactie 2021

Het thema van de vastenactie 2021 is gelijk aan dat van 2020, namelijk 'Werken aan je toekomst'. Aangezien de kans bestaat, dat de kerken in de actieperiode van 17 februari tot en met 4 april 2021 gesloten zijn vanwege de pandemie, reiken wij u de mogelijkheid aan om toch te geven voor dit doel. U kunt daartoe gebruik maken van onderstaande QR-code. Via de GIVT-app kunt u eenvoudig voor dit specifieke doel geven. Als u gebruikt maakt van deze mogelijkheid komt abusievelijk in beeld te staan dat u aan de St.Jozefkerk geeft. Deze code heeft echter het specifieke doel Vastenactie 2021 meegekregen. Hierdoor zijn we in staat uw giften voor dit doel af te zonderen. Wij hopen op een mooie bijdrage!



GIVT

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Vastenactie 2021



Werken aan je toekomst!

Colofon

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

Ton Huitink:	06 - 20 57 06 69 a.huitink@pastoraalteam.com
Jaap Scholten:	06 - 31 17 93 54 j.scholten@pastoraalteam.com
Jeanne Gerretzen:	06 - 12 78 24 35 j.gerretzen@pastoraalteam.com
Theo van der Sman:	06 - 51 07 53 32 tllmvandersman@kpnmail.nl
André van Boven:	06 - 57 54 11 73 a.vanboven@pastoraalteam.com

Vieringen online Uitzendingen vanuit de O.L.V. Basiliek te Zwolle

Het pastoraal team verzorgt van maandag t/m vrijdag een Eucharistieviering die via het internet wordt uitgezonden. Aanvang is steeds om 19.00 uur. Iedere maandag is er om 18.30 ook een livestream van de uitstelling en aanbidding van het heilig Sacrament. Op zondagmorgen wordt de viering van 11.00 uur uitgezonden. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek op 'OLV Basiliek Zwolle'. Of klik op de volgende link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle>